

September 2022

Lieve mensen,

Dit keer een iets andere nieuwsbrief dan dat u van ons gewend bent.

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat we zullen moeten stoppen met Stichting Projecthulp Sri Lanka. De reden voor dit besluit is de ongeneeslijke ziekte die Gerrit onder de leden heeft. Wij zijn natuurlijk erg verdrietig, maar ook ontzettend dankbaar dat wij, mede dankzij uw giften en hulp, meer dan 40 jaar hulp mochten bieden aan vele projecten in Sri Lanka. Ook ervaren wij veel medeleven rond de ziekte van Gerrit, dit doet ons enorm goed!

We hebben meerdere mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de toekomst van de stichting, maar zijn tot het besluit gekomen dat we de stichting in haar huidige vorm per 31-12-2022 zullen opheffen.

De verschillende projecten zullen geïnformeerd worden over het stoppen van de stichting en bijbehorende (financiële) hulp. Gelukkig kunnen wij hen allemaal nog een mooi bedrag meegeven, zodat zij ruim de tijd hebben voorbereidingen te treffen om verder te kunnen zonder de (financiële) hulp van onze stichting.

**Om één en ander goed af te kunnen ronden, willen wij u vragen om na 31 oktober aanstaande géén (automatische) stortingen meer te doen op de bankrekening van onze stichting. Deze rekening zal worden opgeheven per 31-12-2022.**

In kleinere vorm zullen wij in de toekomst, waar mogelijk, wel door blijven gaan met een aantal acties ten behoeve van Sri Lanka, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kaartverkoop, de Gardensale e.d. Het hiervoor ontvangen (contante) geld zal via een privé-bankrekening worden overgemaakt naar de projecten in Sri Lanka.

Mocht u hierover op de hoogte gehouden willen worden, wilt u dit dan uiterlijk 30 november aan ons laten weten via [Projecthulp-Srilanka@hotmail.com](mailto:Projecthulp-Srilanka@hotmail.com).

Wij willen u ontzettend bedanken dat u dit belangrijke werk mede mogelijk heeft gemaakt. Of dit dan was door financiële steun, praktische hulp of iets anders, alles droeg bij aan dit mooie werk! Ook willen wij u bedanken voor het vertrouwen wat u altijd in ons heeft gehad en het warme medeleven met onze stichting.

Een hartelijke groet,

Gerrit en Marian Muis