

Mei, 2021

Lieve mensen,

Ondanks dat Gerrit in deze nog altijd durende coronatijd niet naar Sri-Lanka kan reizen willen we jullie toch weer even bijpraten over ons werk dat “gewoon “door- gaat.

Ook in Sri-Lanka is volop corona. Op dit moment is er ook weer lockdown, zijn de scholen en kerken dicht en de winkels zijn maar op bepaalde tijden open.

Wij zijn blij dat wij wel contacten kunnen onderhouden over de situatie daar en Gerrit leest iedere dag het nieuws over Sri-Lanka op de computer, zo blijven we goed op de hoogte.

In onze nieuwsbrief van november schreven we over de schrijnende situatie in het gezin van Kennedy, zij wonen in Negombo. Lakshika.. de moeder van het gezin is inmiddels twee keer geopereerd en moet nu voorlopig onder controle blijven. Onze Stichting zorgt er nog steeds voor dat baby Ria Lenora goede voeding krijgt.

Op de foto kun je zien dat ze eruit ziet als Hollands welvaren.

Ook zorgen we er voor dat Freddy iedere week naar het ziekenhuis kan gaan om te dialyseren. Dankzij deze behandeling voelt hij zich redelijk goed en kan hij bij zijn gezin blijven. Ook alle andere projecten proberen we zo goed mogelijk te onderhouden zoals we gewend zijn.

26 en 27 maart waren bijzondere dagen voor ons. Leny Smit, ze woont bij ons in Giessenburg, presenteerde haar boek : Mag ik dan bij jou... Ze



signeerde het boek voor de kopers en ook Lisanne deed mee door er iets moois bij te tekenen!

Ook wij waren erbij en verkochten allerlei leuk speelgoed. Dit alles gebeurde voor de winkel van Miek-Kado. Het mooiste van dit verhaal is dat Leny de gehele opbrengst van haar boek heeft geschonken aan Stichting Projecthulp Sri-Lanka. Het prachtige bedrag zien jullie op de foto.



Wij zijn dankbaar dat wij zoiets moois mochten meemaken in deze toch wel lastige tijd voor onze Stichting.

In de nieuwsbrief van november 2020 schreven we ook al: Geen markten, geen loten verkoop en dat betekent dat we daardoor veel inkomsten missen.

In deze coronatijd stuurt iedereen vast wel eens een extra kaartje. Wij hebben ook prachtige fotokaarten te koop. Vraag er even naar of kom kijken en steun daarmee onze projecten in Sri-lanka.

Een hartelijke groet,

Marian en Gerrit Muis.