

*Helpt op een  
praktische manier!*

April 2020

Lieve mensen,

Dit wordt een andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent.

Het was de bedoeling dat Gerrit op 19 maart voor ruim twee weken naar Sri-Lanka zou vertrekken.

Helaas mocht deze reis niet doorgaan door de gezondheids crisis die er op dit moment in de wereld is. In Sri-Lanka is de situatie nog steeds redelijk onder controle, maar iedereen die er aankomt gaat eerst voor twee weken in quarantaine. Ook is er avondklok ingesteld. Van 's-avonds 18.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur mag er niemand naar buiten.

Gelukkig kunnen we wel contact hebben met sommige mensen in Sri-Lanka en hebben we het geld kunnen overmaken om de wekelijkse nierdialyse van de nierpatiënt te betalen. Deze behandeling kan niet stoppen en we zijn dankbaar dat het geld is aangekomen.

In Palayoothu waar onze pleegzoon woont zijn veel dagloners nu zonder werk en we hebben onze pleegzoon gevraagd om te inventariseren welke steun er nodig is.

Zoals u weet gaan we ieder jaar met een aantal helpers op pad om 4.000 loten te verkopen. De loten zijn al gedrukt door onze sponsor en er zijn weer prachtige prijzen geschonken. Nu kunnen we de loten helaas niet deur aan deur gaan verkopen maar we hopen dit alsnog te doen als de crisis voorbij is want dit geld hebben we heel hard nodig.

Ook de markten waar we de komende maanden met een kraam zouden staan gaan helaas niet door. Op de markten verkopen wij voornamelijk speelgoed, hebben we een geweldig touwtje trek apparaat of kun je enveloppen trekken. Dit levert ons altijd veel geld op. Zo jammer dat we nu ook deze inkomsten gaan missen.

Terwijl we bezig zijn met deze nieuwsbrief krijgen we een mail, van onze contactpersoon Fr. Croos, uit Mannar. In Mannar is ons project dat we jaarlijks 80 weeskinderen naar school laten gaan en dat deze kinderen in een pleeggezin kunnen wonen. Fr. Croos vraagt of wij extra hulp kunnen bieden bij het geven van voedsel aan deze gezinnen omdat er niet gewerkt mag worden en omdat er een avondklok is ingesteld. We weten alleen nog niet hoe we dit op kunnen lossen!

Zoals we al eerder schreven een heel andere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent, we wensen iedereen gezondheid en geduld in deze moeilijke periode.

Een hartelijke groet,

Marian en Gerrit Muis.

Marian & Gerrit Muis