

December 2019

Na een jaar waarin we druk bezig zijn geweest voor al onze projecten in Sri-Lanka schrijven we deze nieuwsbrief.

Begin november ging Gerrit weer op reis en was hij vier weken in Sri-Lanka om al onze projecten te bezoeken. Zoals iedereen weet zijn dat heel veel projecten dus er moet goed gepland worden om alles in vier weken te regelen.

Via Kandy waar Fatima, een weduwe die we al heel lang helpen woont, werd de reis vervolgd naar Palayoothu. Daar stond Gerrit deze keer heel veel werk te wachten: twee gezinnen krijgen een kippenhok dat we laten bouwen en daarbij 20 kippen, om hun inkomsten wat te vergroten.

Een jonge vrouw die heel goed kan naaien en daarmee voor een inkomen kan zorgen voor het gezin en haar moeder, geven we een naaimachine en ze mag ook een flink aantal lappen stof uitzoeken, daarmee kan het werk beginnen en is het niet meer nodig om aan de burens te vragen of ze af en toe hun naaimachine mag gebruiken.

Het grote gezin dat bij hun huisje geen toilet heeft maken we blij door te vertellen dat onze Stichting een toilet voor hen laat bouwen.

De familie die een winkeltje begonnen is, na het ongeluk van de vader waarbij hij een been verloor, krijgt een grote tas vol met spullen uit Giessenburg.

Tandenborstels, haarspeldjes, kammen, haarelastiekjes en nog veel meer. Verder ging Gerrit met de moeder van het gezin nog naar de stad om de voorraad verder aan te vullen.

Toen was het tijd om te controleren of de renovatie van een huisje goed is uitgevoerd. Eerder lieten we al een waterput bij dit huisje bouwen.

Op de foto's ziet u het verschil van voor en na de renovatie.



Marian & Gerrit Muis

Dan nog een triest verhaal uit Palayoothu: Daar stond Gerrit dan te kijken naar een hok waarin geiten verblijven en dan komt het... er woont ook een weduwe in met haar 6 jarig zoontje . Gerrit belt naar Giessenburg en aan zijn stem is te horen hoe dit verhaal hem raakt. Al hebben we er op dat moment geen geld voor, toch besluiten we om opdracht te geven om aan de kamer van de moeder van de weduwe een extra kamer bij te bouwen voor deze weduwe en haar kind. Het geld hebben we zelf even voorgeschoten.

Nadat we dit trieste verhaal op facebook plaatsten kwamen er gelukkig al spontane reacties. Er is direct met de bouw van het kamertje begonnen en inmiddels hebben we bericht gekregen dat het werk klaar is.

Soms kun je en wil je niet wachten met handelen maar moet je gewoon doen wat je hart je ingeeft.

Na het volle programma in Palayoothu, waar Gerrit natuurlijk ook nog bij onze pleegzoon en zijn gezin was, ging de reis naar Vavunia om het moeder en baby huis te bezoeken en alle meegebrachte dekentjes, babykleding en vitaminetabletten af te geven.

In Mannar zorgen we ervoor dat jaarlijks 80 weeskinderen naar school kunnen gaan en in een pleeggezin mogen wonen. Ieder jaar als Gerrit komt kijken krijgen alle kinderen een pakket met schoolspullen. We vinden dit project heel belangrijk omdat het hard nodig is om kinderen naar school te laten gaan.

In Mulankavil wordt het weeshuis bezocht, ook dit weeshuis is door onze Stichting gebouwd.

Na dit bezoek verder naar Jaffna waar Sr. Jerome woont. Zoals u vast nog wel weet was zij, meer dan 40 jaar geleden, onze eerste contactpersoon in Sri-Lanka. Ze maakt het goed maar haar gezondheid is zeer broos.

Bijna aan het eind van de reis nog naar de kleuterschool in Chelvanayagapuram om een grote tas met kleding af te geven.

Dan nog naar de weeshuizen in Atchuvely en Badulla waar iedereen heel blij is dat uncle Gerrit komt. Ze vinden het heel fijn om van alles te vragen en proberen Nederlandse woordjes te leren en Gerrit moet woorden leren in hun taal..Tamil.

In Negombo vertellen we nog aan de man die altijd Gerrit's chauffeur is geweest dat we opnieuw een bedrag zullen storten om zijn wekelijkse nierdialyse, te betalen. Deze dialyse, € 40,-- per week, is na een nieroperatie, die ook door onze Stichting is betaald, nodig om in leven te kunnen blijven.

Deze brief zijn we begonnen met te schrijven dat we dit jaar druk bezig zijn geweest voor al onze projecten.

Wij zijn dankbaar voor alle financiële en andere hulp die we ontvangen, zodat we met ons werk verder kunnen gaan.

We wensen iedereen voor het nieuwe jaar goeds en gezondheid.

Hartelijke groeten

Marian en Gerrit Muis.