

Mei 2019

Dankbaar dat Gerrit weer veilig thuis is van de reis naar Sri-Lanka schrijven we deze nieuwsbrief. Ook zijn we verdrietig en geschrokken na de berichten over de aanslagen op tweede Paasdag. Onze projecten zijn gelukkig gespaard gebleven. Gerrit heeft ongeveer alle projecten kunnen bezoeken. In ruim twee weken tijd is dat wel een kwestie van goed plannen en veel reizen.

In november is er in Palayoothu opdracht gegeven om voor een groot gezin van 7 personen een waterput te bouwen. Wat geweldig om nu terug te komen en te zien dat de waterput klaar is en ook om opnieuw te ervaren dat het goed is om duidelijke afspraken te maken.



Voor dit gezin was er nog meer goed nieuws, onze Stichting heeft nu opdracht gegeven voor de renovatie en uitbreiding van hun schamele huisje. Er komen twee slaapkamers bij en onder andere wordt het lekkende dak vernieuwd.

In Palayoothu werden nog meer vragen aan Gerrit gesteld. Het had iets weg van een spreekuur.

Een groot gezin heeft bij hun huisje geen toilet, zo gaat de hele familie dus steeds bij de burens vragen of ze daar naar het toilet mogen. De hele bouw van een toilet kost bij elkaar € 750,-, hiervoor moeten ook wij extra sparen.

Een vrouw waarvan een been door diabetes was geamputeerd had € 250,- geleend voor een prothese en wist dus niet meer hoe ze dit ooit zou kunnen aflossen. Deze ellende heeft de Stichting meteen opgelost door de lening terug te betalen.

Marian & Gerrit Muis



Dan nog een verdrietige situatie, waarbij de vader van een gezin bij een ongeluk zijn rechterbeen is verloren. Het gezin probeert nu wat inkomsten te krijgen met een winkeltje aan huis. Maar met bijna niets te koop in de winkel valt dat

niet mee. Ook dit hebben we meteen opgelost door handel te kopen voor de winkel.

Een grote hoeveelheid kleurpotloden werd gebracht naar onze kleuterscholen in Chelvanayapuram en Palayoothu.

Heel veel baby kleding en vitamine tabletten werden in het huis voor moeders en baby's in Vavunia afgegeven.

De meisjes in ons weeshuis in Badulla waren heel blij dat uncle Gerrit weer op bezoek kwam, ze mochten zelfs een dagje vrij van school en maakten direct allerlei mooie dingen van de loom bandjes uit Giessenburg. Het bezoek aan de supermarkt was een feestje. De meegenomen kleding en stola's gaan de zusters van Badulla bij de zeer arme mensen in de theeplantages brengen.

In Jaffna woont de 81-jarige zuster Jerome, zij was 40 jaar geleden onze eerste contactpersoon in Sri-Lanka. Natuurlijk ging Gerrit ook bij haar op bezoek en ze belden naar Giessenburg voor een gezellig gesprekje! De gezondheid van de zuster gaat hard achteruit maar haar interesse in ons werk blijft groot.

Na het lezen van deze nieuwsbrief begrijpt iedereen dat er veel werk te doen is voor onze Stichting.

De komende maanden staan we ook weer op een aantal markten waar we de leukste spulletjes gaan verkopen.

De verkoop van 4.000 loten was opnieuw een succes.

Ook gaan we dit jaar weer een verkoop bij ons thuis organiseren.

We wensen iedereen een fijne zomer.

Hartelijke groeten,

Marian en Gerrit Muis.