

December 2018

Het jaar 2018 is alweer bijna voorbij. Een jaar waarin we weer heel veel gedaan hebben om al onze vele projecten te laten draaien.

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat we met ons werk in Sri-Lanka zijn begonnen, heel eenvoudig door een weesjongen te gaan helpen. Jullie weten allemaal hoe groot we gegroeid zijn in die 40 jaar. Begin van het jaar zijn er boekjes verstuurd en uitgedeeld, boekjes met foto's en verhalen over ons werk.

Tijdens de trekking van onze jaarlijkse verloting in juni werd het eerste boekje uitgereikt aan de burgemeester van Giessenlanden. Onze kinderen en vrienden hadden er echt een feestje van gemaakt.

26 oktober ging Gerrit weer voor vier weken naar Sri-Lanka om alle projecten te bezoeken. Op de dag van aankomst in Sri-Lanka kreeg Gerrit 's avonds een verdrietig bericht: Mevr. Dayawathi was overleden, deze mevrouw werd al heel lang door ons gesponsord en was al een tijd ziek. Er was ook extra geld mee om naar een goede dokter te kunnen gaan. Dit geld is nu besteed om Mevr. Dayawathi te kunnen begraven. Bijzonder dat Gerrit in Sri-Lanka was en dat we tot het laatst toe iets voor haar hebben kunnen betekenen.

Zoals altijd had Gerrit weer van alles meegenomen. Heel veel babykleertjes en vitaminetabletten voor het huis voor moeders en baby's in Vavuniya.

De kleding voor de kleuters werd afgegeven in Palayoothu, en de stola's/ sjaals, met liefde gebreid, werden afgegeven in Badulla voor de vrouwen in de theeplantages.

In Palayoothu had Gerrit nog een andere missie. Er was ons gevraagd of het mogelijk zou zijn een waterput te bouwen voor een gezin van 7 personen: Vader, moeder, 4 kinderen en ook oma woont bij hen in.

De vader werkte totdat hij ziek werd in Dubai om voor het gezin te kunnen zorgen. Bij het huisje ( misschien beter gezegd krotje ) is geen stromend water. Dat werd nu gekocht in flessen bij de supermarkt. Nu vader hartproblemen heeft is de hele situatie veranderd. Door een extra gift heeft de Stichting opdracht kunnen geven om de waterput te gaan bouwen.

Toen Gerrit naar Giessenburg belde, vertelde hij dat hij geschrokken was van de situatie waarin het gezin leeft. Ze slapen met z'n zevenen in één slaapkamertje. Sommige muren van het huisje zijn van golfplaten. Jullie begrijpen het al, als het enigszins mogelijk is willen we proberen iets aan deze situatie te verbeteren.

Marian & Gerrit Muis



Op bovenstaande foto's zien jullie de ingang van het huisje en het piepkleine slaapkamertje waarin 7 mensen moeten slapen.

In ons weeshuis in Badulla konden er dankzij een sponsor nieuwe computers gekocht worden. Wat waren de meisjes blij.  
Een andere sponsor hielp ons om voor alle kleuters in Chelvanayagapuram nieuwe kleding, schoenen en schoolspullen te kopen.

Nadat alle projecten bezocht waren kwam Gerrit op 23 november weer veilig thuis in Giessenburg.  
Wij hebben ook dit jaar weer op een aantal markten gestaan, een verkoopdag aan huis georganiseerd en zoals ieder jaar ook weer huis aan huis 4.000 loten verkocht. Dankzij de speelgoedactie van A.H. in ons dorp hebben we weer veel speelgoed van iedereen gekregen om onze kramen op de volgende markten in te richten.

Wij willen iedereen bedanken die ons, op welke manier dan ook, dit jaar weer heeft geholpen om met ons werk verder te kunnen gaan.

Voor iedereen een goed en gezond Nieuwjaar!

Hartelijke Groeten,  
Marian en Gerrit Muis.