

Mei 2017

Het is alweer een aantal weken geleden dat Gerrit naar Sri-Lanka reisde om een aantal van onze projecten te bezoeken. In het voorjaar maakt hij altijd een reis van ruim twee weken en dat betekent dat niet alle projecten bezocht kunnen worden. In deze brief vertellen wij u graag over de reis van april en over onze andere activiteiten.

Deze keer moest Gerrit midden in de nacht vertrekken naar Schiphol, wat fijn dat er altijd iemand klaar staat om hem weg te brengen en weer op te halen.

In de nieuwsbrief van december 2016 schreven we over de kleuterschool in Chelvanayagapuram en de blijdschap over het nieuwe toilet.

Om de school nog beter te laten functioneren kwam nu de vraag om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet en om een aantal speeltoestellen buiten te plaatsen. Geweldig dat er reacties op de nieuwsbrief kwamen die het mogelijk maakten om in april opdracht te geven voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en ook voor het plaatsen van drie buitenspeeltoestellen.

We vertelden ook over het gezin met drie kleine kinderen in Pamunagama. Hun huisje was ook niet aangesloten op het elektriciteitsnet en er was ook geen stromend water.

Wat waren we blij en dankbaar dat we ook hiervoor extra hulp kregen en dat Gerrit opdracht mocht geven om het water en de elektriciteit aan te laten sluiten.

Gerrit ging ook met de moeder, die heel veel pijn heeft aan haar knie en vaak bijna niet kan lopen, naar het ziekenhuis. Ze heeft daar goede medicijnen gekregen die er voor zorgen dat ze nu veel minder pijn heeft.

In Pamunagama is ook het consultatiebureau en met een enorm grote tas vol met babykleding en kleine knuffeltjes ging Gerrit er op bezoek. Wat waren ze blij.

Om alle moeders en baby's te kunnen helpen waren er wel acht zusters en drie dokters die ook enthousiast hielpen bij het uitdelen van alle kleertjes en knuffeltjes. Regelmatig komen er op één dag wel honderd zwangere vrouwen en moeders met hun baby's naar het bureau. Het ziekenhuis in de buurt staat niet goed bekend om de zorg voor moeder en kind. Vandaar dat de toeloop naar het consultatiebureau enorm is toegenomen.

Marian & Gerrit Muis

Van Delftstraat 36 - 3381 BH Giessenburg - Tel.: 0184-652043 - www.stichtingprojecthulpsrilanka.nl
projecthulp-srilanka@hotmail.com - NL09 RABO 0321 760921



Uitdelen babykleding bij het consultatiebureau

Natuurlijk werd er ook nog een bezoek gebracht aan onze pleegzoon Arulpragasam die in Palayoothu woont.

En in Badulla waar één van ´ onze ´ weeshuizen staat waren de meisjes blij dat oom nog even langs kwam. Een aantal van de meisjes wacht in spanning op de uitslag van hun examen.

Thuisgekomen moet er weer doorgedaan worden met de jaarlijkse verkoop van 4.000 loten. Dankzij sponsors en kopers levert de verkoop van deze loten een prachtig bedrag op voor onze projecten in Sri-Lanka.

17 juni staan we op de rommelmarkt van de Hervormde kerk in Giessenburg. Fijn dat we er weer bij mogen zijn. De markt begint om 08.30 en duurt tot 14.00 uur.

9 september zijn we met onze kraam te vinden op de Familiedag van de Merwebolder in Sliedrecht.

In november hopen we weer een verkoop aan huis te organiseren en misschien is er ook nog een winterfair in Bleskensgraaf.

Er staat dus genoeg op het programma om geld te verzamelen voor al onze projecten in Sri-Lanka.

Een hartelijke groet,
Marian en Gerrit Muis.