

*Helpt op een
praktische manier!*

December 2014

Deze nieuwsbrief van december is voor een groot deel geschreven door Ad Killian. Samen met Piet van der Brugge reisde hij met Gerrit twee weken door Sri-Lanka om een aantal van onze projecten te bezoeken.

Toen Piet en Ad weer naar huis gingen, bleef Gerrit nog twee weken in Sri-Lanka om het werk af te maken. We zijn dankbaar dat het goed gaat met alle projecten.

In de weeshuizen is het feest als het bezoek uit Nederland arriveert. In het weeshuis in Atchuvely krijgen alle meisjes een nieuwe jurk en schoenen dankzij een sponsor. In Badulla mogen alle meisjes kettinkjes en armbandjes uitzoeken, ook voor hen gemaakt in Nederland. Voor de meisjes van een weeshuis in Seeduwa kunnen we dankzij een extra gift nieuwe matrassen kopen.

In het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunya wordt veel babykleding gegeven en voor alle baby's een mooi dekentje dat speciaal voor hen gemaakt is. Dan worden er ook nog luiers en babyvoeding gekocht. In Mannar worden truitjes uit Giessenburg uitgedeeld, terwijl in het plaatsje Chelvanayagapuram heel veel materiaal gekocht kan worden voor de kleuterschool. Gerrit gaat zelf met de juffen mee naar de winkel. Geweldig om dan ook nog aan de juf te kunnen vertellen dat er geld is om de kinderen een jaar lang iedere dag op school een maaltijd te geven. Bijna alle kleuters komen dagelijks naar school zonder gegeten te hebben.



Marian & Gerrit Muis

Van Delftstraat 36 - 3381 BH Giessenburg - Tel.: 0184-652043 -

www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl projecthulp-srilanka@hotmail.com - NL09 RABO 0321 760921