

Mei 2016

Het is goed om iedereen weer op de hoogte te stellen van al het werk dat er tot nu toe weer gedaan is voor onze projecten.

In april was Gerrit weer twee weken in Sri Lanka, al het werk dat gepland was werd gedaan, alleen was het "soms" wel afzien omdat het extreem heet was en we praten dan over temperaturen die opliepen tot 45 graden.

Eén van de belangrijkste doelen van de reis was de kleuterschool in Chelvanayagapuram. In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat er door de juffen was gevraagd of ze alsjeblieft een toilet bij de school konden krijgen. Dankzij spontane reacties in Giessenburg mocht Gerrit nu bij de kleuterschool opdracht gaan geven een toilet te bouwen. Chr. Basisschool "de Hoeksteen" spaarde wekenlang om het geld voor een toilet en ook nog een kast voor in het lokaal bij elkaar te krijgen. Uit Giessenburg kreeg de school ook nog mooi constructiemateriaal en een houten trein.

Dankzij een mooie gift van St. Kringloop Giessenlanden en van Stichting Kringloop Sliedrecht zijn we ook in staat om de kinderen van de kleuterschool weer een tijdlang dagelijks op school een warme maaltijd en een beker melk te geven. Bijna alle kinderen komen op school zonder gegeten te hebben omdat er in de gezinnen nog steeds grote armoede heerst.



Het is feest bij de kleuterschool als Gerrit komt vertellen dat ze een toilet krijgen.

Marian & Gerrit Muis

Het tehuis voor ongehuwde moeders in Vavunya kreeg ook bezoek van Gerrit. Er waren deze keer geen kinderen in het tehuis omdat het was gelukt om alle kindjes ter adoptie te geven. De nieuwe baby's die geboren waren lagen nog in het ziekenhuis. Deze keer had Gerrit heel veel spullen bij zich voor het tehuis voor ongehuwde moeders: Rompertjes, truitjes, broekjes, luiers, zeep, knuffeltjes, schoonmaakdoekjes en nog veel meer. De truitjes voor de grotere meisjes werden uitgedeeld in het weeshuis dat achter het tehuis voor ongehuwde moeders staat.

De meisjes in het weeshuis van Badulla maken het goed en zijn ook druk met school en studie vooral de meisjes die in augustus examens gaan doen.

Een kort verslag van gesprekje die Gerrit met een paar meisjes had.

Eén van de meisjes vraagt aan Gerrit: "Ik wil zo graag met u mee naar huis". Als Gerrit aan haar vraagt "waarom dan?" is haar antwoord: "omdat ik ook zo graag een vader en een moeder wil hebben. Moeilijk om dan te moeten zeggen dat het niet mogelijk is om zo maar mee naar Nederland te gaan. Een ander meisje heeft daar een oplossing voor bedacht en vertelt dat ze op school altijd zegt: "Mijn vader woont en werkt in Nederland!"

Onze pleegzoon Arulpragasam die met zijn gezin in Palayothu woont was blij dat Gerrit ook naar hem toekwam en wij zijn er trots op dat Arul in deze plaats één van onze contactpersonen is.

Na de reis naar Sri Lanka wacht er weer ander "werk" op ons.

We gaan eerst 4.000 loten verkopen en daarna alles klaarmaken voor de aankomende twee markten.

Zaterdag 4 juni is er rommelmarkt van en bij de Gereformeerde kerk in Giessenburg van 8.30 tot 13.00 uur en ook wij hebben daar een plekje.

Zaterdag 25 juni is er nog een markt in ons dorp.

Een gezellige verenigingsmarkt "Beleef Giessenburg" deze markt is van 10.00 tot 17.00 uur.

Tijdens deze markt is ook de trekking van onze verloting! Wij zijn blij dat alle loten weer verkocht zijn en we bedanken alle sponsors en kopers.

Op de markten is er weer heel veel leuks te koop, zoals speelgoed, allerlei nieuw haakwerk en sleutelhangers en is er weer een groot assortiment aan slabben met een leuke tekst, verder tassen en handdoeken en natuurlijk ons touwtje trek apparaat. Kom gewoon even gezellig kijken of er iets voor u bij is om ons werk te steunen.

Een hartelijke groet,
Marian en Gerrit Muis.