

Mei 2013

Er is deze maanden veel werk te doen voor onze Stichting, daarom is het goed om u op de hoogte te brengen van de dingen waar we mee bezig zijn. In het eerste weekend van april stonden we drie dagen op een Brocantemarkt bij ons in Giessenburg. Het was een gezellige markt waarop we veel spullen verkocht hebben en tevreden de opbrengst konden tellen.

Op 14 april ging Gerrit voor twee weken naar Sri-Lanka, tijdens deze korte reis werden niet al onze projecten bezocht; daar is meer tijd voor nodig.

Eén van de belangrijke missies van deze reis was een bezoek aan het dorpje Chelvanayagapuram. In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat in dit dorp de bevolking na jarenlang verblijf in een vluchtelingenkamp probeert hun dorp weer voor iedereen bewoonbaar te maken.

Onze Stichting is al een tijd bezig hen te helpen, nu was er de vraag naar meer toiletten en een nieuw gebouw naast de kleuterschool zodat de school écht school kan blijven en in het nieuwe gebouw kunnen de vrouwen de naaimachines gebruiken, naailes krijgen en zal er plaats zijn voor het consultatiebureau en bijeenkomsten.

Wat geweldig als er dan bericht komt van een sponsor die de kosten van het gebouw en 10 toiletten voor onze Stichting wil financieren.

Als Gerrit in Chelvanayagapuram aankomt met onze contactpersoon Fr. Lambert is er een bijeenkomst georganiseerd waar heel veel mensen uit het dorp naar toe gekomen zijn. Er wordt verteld wat er allemaal gaat gebeuren in het dorp en aan Gerrit de eer om de eerste steen te leggen voor het nieuwe gebouw. Dat is dus echt de eerste steen, in een pas gegraven gat in de grond, wordt de eerste steen voor de fundering gelegd. Voor de kinderen was er fruit en de moeders konden kleding uitzoeken voor hun kinderen.

Marian & Gerrit Muis

Van Delftstraat 36 · 3381 BH Giessenburg · Tel.: 0184 652043 · [www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl](http://www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl) ·

projecthulp-srilanka@hotmail.com · Bankrekeningnr.: 32.17.60.921  
Van Delftstraat 36 · 3381 BH Giessenburg · Tel.: 0184-652043 · [www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl](http://www.projecthulpsrilanka.giessenburg.nl) ·  
projecthulp-srilanka@hotmail.com · Bankrekeningnr.: 32.17.60.921



Al met al werd het een feestelijke bijeenkomst met blije gezichten.

In het weeshuis in Atchuvally is het aantal meisjes toegenomen tot 150, dankzij de uitbreiding van het huis twee jaar geleden is er gelukkig een goede plaats voor allemaal. Wel waren er nog 50 tafeltjes en stoelen tekort om huiswerk te maken. Een tweede sponsor maakte het mogelijk om dit meubilair te kopen. Alle meisjes hebben nu een eigen plekje om te leren.

Het was niet de bedoeling dat Gerrit deze reis het tehuis voor ongehuwde moeders zou bezoeken. Omdat de chauffeur een andere route nam kwamen ze toch langs het huis en natuurlijk ging Gerrit nu wel even op bezoek, tot grote vreugde van de zuster die er de leiding heeft. Het huis was vol met negen babies en 20 moeders en bijna-moeders. Het tekort van vier bedden werd meteen besproken en na een telefoontje naar Nederland werd het probleem opgelost door vier nieuwe bedden te kopen. Wat bijzonder dat Gerrit “toevallig” toch even langs ging.

Samen met adoptieouders die wij via Spoorloos leerden kennen en die gelijk met Gerrit in Sri-Lanka waren werd de biologische familie van hun kind bezocht. In dit gezin is een jongetje van vier dat niet goed kan lopen. Er werd een bezoek gebracht aan een specialist in het ziekenhuis van Kandy. Daar werd geconstateerd dat er op dit moment geen operatie voor het kind nodig is maar speciale schoenen en langdurige fysiotherapie.

In Negombo woont mevrouw de Silva, zij heeft ernstige osteoporose en moet daar dagelijks medicijnen voor innemen; voor deze medicijnen heeft het gezin geen geld. Onze Stichting heeft nu de medicijnen betaald tot het eind van het jaar, volgend jaar zien we wel verder hoe het moet. Eerder betaalden we voor deze mevrouw de operaties voor twee nieuwe knieën.

U leest dat het werk in Sri-Lanka ons intensief bezig houdt. Voor de komende weken staat er nog meer op het programma:

27 mei Mogen we met een kraampje staan tijdens een middag van de P.C.O.B.

15 juni Staan we met onze kraam op de Rommelmarkt van de Hervormde Kerk in Giessenburg.

? september Gondelmarkt in Giessenburg.

Tussendoor verkopen we nog 4000 loten.

In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij u weer verder over ons werk.

Een hartelijke groet van,

Marian en Gerrit Muis.