

Augustus 2010

Het is nog midden in de zomer, maar het werk voor Sri-Lanka gaat altijd door! Daarom ook weer een Nieuwsbrief. We hebben de afgelopen tijd weer twee keer op een markt gestaan en dit vraagt veel voorbereiding.

De cadeautjes die we aan ons 'touwtje-trek-apparaat' hangen worden bijna allemaal door onszelf ingepakt. Touwtje-trekken is nog steeds een goede 'attractie' bij onze kraam! In mei hebben we weer 4000 loten verkocht. Dankzij sponsors konden we gratis loten drukken en schitterende prijzen aanbieden zodat de opbrengst opnieuw ruim € 4000 was! De volgende markt is de Gondelmarkt in ons eigen dorp op 8 september. We zijn blij dat we steeds genoeg spullen hebben om te verkopen – er is zelfs al twee keer een speelgoedactie gehouden die ons van prachtig speelgoed heeft voorzien!

In juni is Gerrit voor een kort bezoek naar Sri-Lanka gereisd. In de Nieuwsbrief van maart schreven wij dat Gerrit in Jaffna is geweest om de mogelijkheden te bekijken voor de bouw van een weeshuis. Ook was hij toen in Atchuveli, 15 kilometer buiten Jaffna, omdat daar dringend behoefte is aan uitbreiding van het weeshuis. Het huis is namelijk overvol, steeds schuiven de zusters de bedden een beetje dicht bij elkaar om weer een weeskind op te kunnen nemen. Zowel in Jaffna als in Atchuveli is toen uitgebreid met de leiding gesproken en met de aannemers werd de begroting doorgenomen.



Gerrit tekent het contract voor de uitbreiding in Atchuveli.

Thuisgekomen is in overleg met de sponsors besloten het weeshuis in Atchuveli te gaan uitbreiden met een extra gebouw. Om het werk in Atchuveli met de aannemer te bespreken en het contract te ondertekenen ging Gerrit dus in juni opnieuw naar Sri-Lanka.

**Marian & Gerrit Muis**

Het is nog steeds geen gemakkelijke reis naar Jaffna. Je hebt toestemming nodig van het ministerie van Defensie, want buitenlanders mogen niet reizen over de weg en zijn aangewezen op een legervliegtuig. De leiding en de meisjes van het weeshuis zijn dolblij dat er uitbreiding komt. Als Gerrit er is, ziet hij dat er inmiddels weer tien weesmeisjes bij gekomen zijn, dus ook tien bedden die nu echt helemaal tegen elkaar aan staan.

Vorige week hebben we bericht gekregen dat de eerste steen gelegd is. De aannemer heeft beloofd dat het werk over een half jaar klaar is.

Deze korte reis werd alleen besteed aan het project in Atchuveli, maar wel was er telefonisch contact met de contactpersonen van de andere projecten. Aan fr. Paul, die Gerrit wél persoonlijk ontmoette in Colombo, werden nog pakketjes met babyflesjes en babykleertjes gegeven. Deze zijn door fr. Paul in het tehuis van ongehuwde moeders gebracht.

Dan is er nog het prachtige nieuws dat het weeshuis in Mulankavil weer zover herbouwd is dat de weeskinderen er weer in kunnen wonen. In april hebben de kinderen hun eigen plekje in hun mooie huis weer teruggekregen. U begrijpt dat er dankbaarheid is bij de leiding en blijde gezichtjes bij de kinderen, omdat ze weer thuis zijn.

De mevrouw in Negombo die dringend twee knieoperaties moest ondergaan is inmiddels aan beide knieën geopereerd en zij kan al weer een stuk beter lopen – natuurlijk moet zij wel nog verder herstellen.

Aan het einde van deze Nieuwsbrief willen we nog even wijzen op het nieuwe logo dat speciaal voor ons ontworpen is. Ook hebben we een prachtige *banner*, een groot paars spandoek met ons logo dat we gebruiken als aankleding van onze kraam wanneer we op markten staan.

We bedanken iedereen die ons – op welke manier dan ook – helpt!

Een hartelijke groet,  
Marian & Gerrit Muis